

10-6-2020

Belangrijke info Make a Choice Kinderkamp



Beste ouders, verzorgers en kinderen,

Hallo ouders, verzorgers en kinderen van Make a Choice kinderkamp "zomer 2020".

Tot onze spijt moeten we meedelen dat er deze zomer geen kinderkamp zal zijn van Make a Choice in de vorm zoals jullie dat jaarlijks van ons gewend zijn. Deze beslissing is genomen n.a.v. al de perikelen rondom het Covid-19 virus en alle maatregelen daaromtrent waaraan wij ons als kamp moeten houden. Na lang beraad, bidden en overleg met bestuur en (deel van) het team, hebben we besloten dat we, met alle maatregelen waar we ons aan moeten houden, geen kinderkamp kunnen houden op de manier zoals we dat zo graag zouden willen doen.

Dat dit geen gemakkelijke beslissing is geweest kunnen we jullie wel zeggen. In de afgelopen 50 jaar dat we als Make a Choice bestaan, hebben we ook nog nooit zo'n moeilijke beslissing hoeven nemen, daar zijn we heel dankbaar voor.

De kracht van het kinderkamp is altijd de relatie met de kinderen geweest. Deze relatie werd gebouwd door de persoonlijke contacten tijdens; het eten, op de slaapzaal, maar ook overdag door een kind te troosten, een keer een arm om iemand heen te slaan, een dolletje te maken en ga zo maar door. Op deze manier konden we op een hele ontspannen en natuurlijke manier Jezus delen.

Gezien de maatregelen die er zijn dat we 1,5 meter afstand moeten houden, is het onmogelijk en ook niet wenselijk op kamp te gaan waar we geen direct contact met de kinderen mogen hebben. Aangezien kinderen "heerlijk" spontaan zijn, zouden we meer "politie" moeten spelen en we zijn er van overtuigd (zoals we hierboven schreven) dat dit ten koste zou gaan van de kracht van het kamp.

We willen het kamp niet zomaar voorbij laten gaan en zijn bezig om een digitaal programma te maken. We zullen dan dagelijks een link sturen waarin we het programma dit jaar bij jullie in de huiskamer zullen gaan brengen. We geloven dat God op deze manier ook kan werken en hopen op deze manier ook dat de kinderen ondanks dat ze niet op kamp zijn, toch het kampgevoel zullen hebben. En dat ze ook iets van de heerlijkheid van Jezus zullen proeven door deze filmpjes heen.

Tot slot willen we jullie bedanken voor het door jullie in ons gestelde vertrouwen en daar zijn we zeer dankbaar voor. Niet alleen dat jullie je kinderen aan ons toevertrouwen, maar ook voor het feit dat we weten dat jullie als ouders ook altijd biddend achter ons staan. In alles wat we doen en ook in deze beslissing, hebben we het vertrouwen dat onze God en Vader met ons is. Ook al begrijpen we niets van deze hele situatie, we weten dat Hij met ons meegaat! Zo God wil zullen we volgend jaar weer een schitterend kinderkamp organiseren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we dit graag van u. U mag ons altijd bellen 0519-292677 of een mailsturen a.d.grit@knid.nl

De hartelijke groeten, mede namens bestuur en leiding,
Dirk en Sonja Grit
Hoofdleiding kinderkamp Make a Choice